

Rechtstreekse lijn met de burgemeester



woensdag 22 februari 2012

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
e-mail burgemeester@temse.be

1971. Temses eerste Prins Carnaval Omar I (Omer Wauman), eredames Marleen Foubert (f) en Cyrilla Landa, musketiers Luc De Ryck, Xavier Hellebaut, Luc Palsterman, Luc Van Puyvelde, Hugo Van Britsom en Thierry Hellebaut.

Temse viert carnaval...

Carnavalstoeten: nu zondag Elversele, zondag 11 maart Temse

Op feestelijk vlak is carnaval momenteel Temses oudste traditie. Toen de fusie een feit werd (1977), was er enkel in Temse géén carnaval. De centrumgemeente moest zich dus aanpassen aan de deelgemeenten en sinds 1978 heeft ook Temse een cavalcade. Zij is uitgegroeid tot één van de grootste van Vlaanderen. Het mag onderstreep dat de inbreng van de deelgemeenten méér dan voortreffelijk is. Zij zorgen overigens ook op eigen terrein voor spetterende vieringen.

Ik richt langs deze weg graag een eresaluut aan de prinsen en de comités voor hun inzet, vindingrijkheid en bezieling. Als hulde aan alle medewerk(st)ers vermeld ik graag de voorzitters en de prinsen 2012:

Steendorp: Marc Ost - Brigitte I (Brigitte Van Strijdonck), Tielrode: Samy Pauwels - Bert I (Bert Colman), Elversele: Willy Beeckman - Jantje I (Jan Rooms), Temse: Dirk Mettepenningen - Sarah I (Sarah Wauters).

Steendorp en Tielrode hebben al een succesrijke viering achter de rug, Elversele is dit weekend aan de beurt, Temse op 10-12 maart.

Temse vierde carnaval tot ca. **1865**. Toen viel het 50 jaar stil en pas in **1913** en **1914** werd opnieuw gefeestneusd. De oorlog onderbrak het feest en daarna liet het gemeentebestuur - mede onder invloed van de geestelijkheid - carnaval niet meer toe. Desondanks waren er altijd pallieters - de mandenmakers op kop - die vrolijk vermomd door de straten walsten. Het epicentrum lag op de as Vooruitgang/Vrijheidstraat, inclusief 't *Hollands Gelaag*. Het verontruste gemeentebestuur bracht de *sjampetter* in stelling, wat soms uitmondde in handgemeen: voor de tegenstanders van carnaval een bewijs te meer van hun opvatting: carnaval = zedenverwildering... Ook na W.O. II kwam carnaval niet op de feestkalender. Wel vonden her en der bals plaats, o.m. in *den Boeres (De Belgische Vlag)*. Daar ging in **1957** Temses eerste carnavalgroep van start: **The Walt Disneyvrienden**. In hun spoor volgden op de Rozenwijk **De Toeters**. Een zwarte carnavaldag was **26/3/1960**, toen tijdens het bal in *De Belgische Vlag* 4 vermomde vierders vuur vatten. Eén van hen bezweek aan zijn verwondingen: **Armand Buyens**.

Onder impuls van **Martin De Ryck** groeiden in de jaren '60-'70 de **VVV's** van **Temse** en **Eupen** naar elkaar toe, waarbij Temse onder de indruk kwam van het Eupense carnaval. In 1971 organiseerde Temse de verkiezing van de Prins Carnaval van België. Bij die gelegenheid kreeg Temse zijn eerste Prins: **Omar I** alias **Omer Wauman** (zie foto). Maar een jaarlijkse carnavalsviering kwam er niet...

Verandering kwam er pas door de fusie. Gezien de deelgemeenten carnaval vierden en uniformiteit noodzakelijk was, paste de centrumgemeente zich aan. De eerste viering vond al kort na de fusie plaats, zodat er geen tijd was voor voorbereiding. In samenwerking met de VVV nam schepen van Feestelijkheden **Désiré Van Riet** in de herfst van 1977 het initiatief tot een heuse viering. Dat resulteerde op 25/2/1978 in een grootse carnavalsstoet o.l.v. **prins Marcel I (Marcel Philippaert)**. Het bal in de sporthal werd bijgewoond door 2.500 carnavalisten. Het succes was dermate dat doorgaan een *must* was.

Temse is op **zondag 11 maart** aan z'n **35^{de}** cavalcade toe. Ere aan wie ere toekomt: **Désiré Van Riet** is de vader van Temses carnaval. Hij kreeg waardige opvolgers-voorzitters: **Hugo Smet, Alajos Van Peteghem** en **Dirk Mettepenningen**, met als secretarissen **André Brys, Hendrik Janssens** en **Bea Mys**.