

# Rechtstreekse lijn met de burgemeester



Luc De Ryck - AC De Zaat Temse  
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83  
burgemeester@temse.be

Raoul De Graeve en leden van de  
Temsese delegatie in Lochristi

woensdag 20 november 2013

## Raoul De Graeve in de toeristische adel van het Waasland

In 1986 startte Toerisme Waasland met het lauweren van personen die zich zeer verdienstelijk maken op het vlak van toerisme. Daartoe bestaan 2 eretekens: de Orde (hoogste onderscheiding) en Gezel van de Wase Raap. Zij worden tweejaarlijks uitgereikt. Onder de 3 personen die op zaterdag 16 november in Lochristi werden gehuldigd, bevond zich ook een Temsenaar: **Raoul De Graeve**. Als grondlegger en bezieler van 'Temse, stripgemeente', werd hij opgenomen in de Orde van de Wase Raap. Daarmee is hij toegetreden tot wat heet 'de toeristische adel van het Waasland'.

Amerika heeft belangrijke bijdragen geleverd tot de hedendaagse cultuur, o.a. de film, jazz, popmuziek en het beeldverhaal. Inzake strips was de USA koploper tot kort na Wereldoorlog II, toen de leiding werd overgenomen door Europa, met België en Frankrijk als toonaangevende landen en tekenaars als Hergé, Franquin, Willy Vandersteen e.a. De strip is niet meer weg te denken uit de cultuur en het amusement van onze tijd. Hij heeft talloze mensen over de hele wereld geboeid, zelfs gepassioneerd. Eén van hen is **Raoul De Graeve** (Temse), ex-reprofotograaf en -persfotograaf.

Raoul zat nog op de lagere-schoolbanken, toen hij - door ziekte - 2 jaar aan de sponde werd gekluisterd. In bed ontdekte hij de strip, te beginnen met Suske en Wiske. *Lambiorix* en *De sterrenplukkers* waren de eerste albums in een eindeloze rij. Gefascineerd door het medium, werd hij begin jaren '70 ook **verzamelaar**. Hij beschikt over een indrukwekkende collectie, met tal van reeksen, eerste uitgaven en curiosa, en als koninginnenstuk een originele druk (uit 1939) van de Franse zwartwitversie van *De scepter van Ottokar* van Kuifje.

In 1983 richtte hij de **Culturele Vereniging Spirit** op, waarvan hij intussen 30 jaar voorzitter, bezieler en draaischijf is. Raoul De Graeve is de grondlegger van Temses nationale faam als stripgemeente. Hij heeft de voedingsbodem gelegd en was direct of indirect de hefboom tot vele verwezenlijkingen, een **palmares**, dat zijn gelijke niet kent in ons land. Een greep daaruit:

- vieringen en striphappenings rond grootmeesters als Willy Vandersteen, Morris, Paul Geerts, Jef Nys, Merho, Karel Biddeloo, POM, Jan Bosschaert, Jeff Broeckx, Hec Leemans, Willy Linthout, Jean-Pol, Urbanus, Jean Graton, Steve Van Bael en Steven Dupré. In januari is Marc Sleen aan de beurt;
- die vieringen gingen gepaard met de publicatie van niet minder dan 26 luxe-albums, vaak in 2, zelfs 3 verschillende versies;
- organisatie van striptentoonstellingen en stripbeurzen;
- elk jaar wordt een Nieuwjaarskaart uitgegeven getekend door een bekende Vlaamse striptekenaar (binnenkort: Paul Geerts);
- bij bijzondere gelegenheden wordt voor speciale publicaties gezorgd: brochures, affiches, almanakken, ex librisen...
- Temse komt voor in niet minder dan 6 stripverhalen, met name *Het schone avontuur van een bakkersjongen* (het leven van Priester Poppe) van Jef Nys, *Haaiman* (Kiekeboe), *De waterdemon* (De Rode Ridder), *Het zevende zwaard*, (Jommeke), *De Vloek van Myra* (Figaro) en bovenal *Tazuur en Tazijn* (Suske en Wiske in Temse);
- daarnaast zijn er tal van uiteenlopende initiatieven, te veel om op te noemen.

Mét Raoul De Graeve dienen in deze context uiteraard ook nadrukkelijk de Culturele Vereniging **Spirit** en het **Gemeentebestuur** vermeld.

Raoul De Graeve bekleedt als verzamelaar en organisator een heel eigen plaats in de stripwereld. Zijn opname in *de toeristische adel van het Waasland* is een officiële erkenning, beloning en bekroning van z'n jarenlange inzet.