

Rechtstreekse lijn met de burgemeester



Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83

burgemeester@temse.be

woensdag 17 juni 2015

Met vakantie in de Provence

Châteauneuf-du-Pape wijn voor koning, keizer en paus

Naar goede gewoonte zijn mijn echtgenote en ik met vakantie geweest naar de Provence. We bezochten tal van schilderachtige dorpen, o.a. Châteauneuf-du-Pape, wereldberoemd om zijn wijn.

Châteauneuf-du-Pape is een lieflijk, typisch Provençaals, middeleeuws dorp in de wijnstreek van de Côte du Rhône, departement Vaucluse. Het telt **2.200 inwoners** en omvat **3.200 ha wijnvelden**, verdeeld over **350 wijndomeinen**. Alleen al in de **dorpskom** vind je **50 'wijnkelders'**, waar je kan proeven en kopen. De prijzen lopen sterk uiteen: van een paar tientallen euro tot een paar honderd euro per fles. Op de vrijdagmarkt van **Lourmarin** werden flessen van de fameuze **Château Rayas** aangeboden tegen de 'gunstprijis' van... 200 euro.

Op de top van het dorp bevindt zich de ruïne van wat ooit een imposante **burcht** was. Toen begin 14^{de} eeuw een politieke strijd losbarstte in **Rome**, vestigde paus Clement V zich veiligheidshalve tijdelijk in **Avignon**. Van daaruit had hij de beschikking over een aanzienlijk achterland. Daar ontstond **Châteauneuf-du-Pape**, wat letterlijk betekent 'nieuw kasteel van de paus'. De burcht werd in 1317 als zomerverblijf gebouwd onder **paus Johannes XXII**. Hij introduceerde ook de wijnbouw. De burcht werd tijdens de 16^{de} eeuwse godsdienstoorlogen grotendeels verwoest, eind WO II verder door de Duitsers gereduceerd. Vandaag rest nog slechts een ruïne, **beschermd als monument**, met een (gerestaureerde) ontvangstzaal voor plechtigheden. Daar vergadert ook het lokale wijnbroederschap. Vanop de hoogte van de burcht heeft men een prachtig zicht op de Rhônevallei en de wijngaarden.

De naam van het dorp, de ruïne en de wijn herinneren nog aan de pausen. De **symbolen** op de (echte) Châteauneuf-du-Pape zijn de gekruiste **Sint-Petrussleutels** (= het wapen van de paus) met daarboven een **mijter**.

De wijn

Châteauneuf-du-Pape heeft een eeuwenlange weg afgelegd, alvorens hij wereldberoemd werd. De opgang is mede bevorderd door Franse schrijvers als **Mistral, Daudet, de Lamartine** en **Dumas**. Nobelprijswinnaar voor literatuur **Frédéric Mistral** (1830-1914) omschreef hem als *een wijn voor koning, keizer en paus*. De internationale doorbraak kwam er nadat aan de wijn het kwaliteitslabel **A.O.C. (Appellation d'Origine Controlée)** was toegekend (1936).

De druiven groeien ideaal op een bodem met dikke kalksteenlaag van kiezels. Zij houden overdag de warmte van de zon vast en geven die 's nachts af aan de druiven.

Een Châteauneuf-du-Pape mag worden gemengd uit **13 welbepaalde druivensoorten** (uniek in Frankrijk!). Er zijn wijnboeren die ook werkelijk alle 13 soorten mengen, maar doorgaans beperkt men zich tot 6-8 soorten. De **grenache** is goed voor 2/3 van de verbouw.

De pauswijn heeft nog een record op zijn naam: met zijn **12,5%** bezit hij het **hoogste alcoholpercentage** van de Franse rode wijnen.

In tegenstelling tot veel rode wijnen uit het zuiden van Frankrijk, kan je Châteauneuf-du-Pape **tussen de 4 en 12 jaar** in de kelder laten rusten.

Ca. 94 % van de productie is rode wijn, maar ook de **witte** is steeds meer een begeerde bruid. Hij is veel minder bekend (ook minder duur!), maar ten onrechte! Het is het omgekeerde met de uitstekende Loirewijn **Sancerre**: iedereen kent de witte, maar ook de rode verdient warme aanbeveling.

Van Châteauneuf-du-Pape bestaat **geen rosé**.

In 2007 werd de **Clos des Papes** van wijnboer Paul-Vincent Avril door het gespecialiseerde Amerikaanse tijdschrift **Wine Spectator** uitgeroepen tot **beste wijn van de wereld**.

De **huwelijksjubilarissen** krijgen in Temse meerdere attenties van het gemeentebestuur, o.a. een fles... **Châteauneuf-du-Pape**.