

Rechtstreekse lijn met de burgemeester



Onlangs geschonken portret van Kamiel Van Buynder, één van de 2 gefusilleerden. Links museumfunctionaris Annick Rooms, rechts gemeentearchivaris Digna Coppieters

Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
burgemeester@temse.be

woensdag 9 oktober 2013

4-jarenprogramma in voorbereiding

Temse herdenkt 100 jaar Wereldoorlog I

De 100^{ste} verjaardag van W.O. I is overal aan de orde. Ook in Temse. Er wordt gewerkt aan een herdenkingsprogramma 2014-2018, met een waaier aan initiatieven, zowel van overheid als verenigingsleven, scholen, particulieren... Talrijke activiteiten zijn in voorbereiding, maar zonder twijfel zijn heel wat initiatieven ons nog niet bekend. Met het oog op de bundeling van alle activiteiten (en de gemeenschappelijke promotie) nodigen wij allen die initiatieven nemen uit om ze mee te delen aan cultuurbeleidscoördinator Sophie Vermeire, 03 771 02 74, cultuurbeleid@temse.be.

Temse in Wereldoorlog I is een even tragisch als boeiend onderwerp, met als rode draad: lijden, verdriet, angst, kwelling, ontberingen... De grootste tragedie was er natuurlijk aan het front. 63 Temsenaars sneuvelden, waaronder 3 broederparen: Edward en Frans Van Raemdonck, Emiel en Georges Kellens, Pieter en Marcus Liessens. Wegens *spionageactiviteiten* werden 2 Temsenaars gefusilleerd. Elf opgeëisten, waaronder de broers Arthur en Frans De Cauwer, bezweken. Over al die slachtoffers leest men een korte (geïllustreerde) levensschets in het boek **Temsche ter Gedachtenis zijner Duurbare Dooden** van Clemens De Landtsheer (1920). Wie literatuur leest over de strijd aan het front, weet het wel: het was de hel!!! Het frontblaadje **Onze Temschenaars** was het bindmiddel tussen de soldaten en de thuis. Natuurlijk werden brieven overgesmokkeld. Ook het leven in het **bezet gebied** was tragisch. Stof genoeg dus om ook in Temse W.O. I in beeld te brengen.

In het programma 2014-2018 zullen de **publicaties** centraal staan. Gemeentearchivaris **Digna Coppieters** werkt momenteel aan het boek **Temse in Wereldoorlog I**. Daarin komt vooral het dagelijkse leven aan bod: politiek, verplichte tewerkstelling, bezetting, smokkel, spionage, activisme, socio-cultureel leven... De voorstelling van het boek (tijdstip nog niet bepaald) zal gepaard gaan met een expo. In elk nummer van het 3-maandelijkse **gemeentelijk infoblad** komt een (beknopte) bijdrage over Temse in W.O. I. Over vader (oorlogsvrijwilliger-activist) en zoon **Piet Van Rossem** schrijft **Peter Van Windekens** een dubbelbiografie. Erekolonel **Robert Gils** publiceert in het Jaarboek van het Gemeentemuseum (voorstelling op 8/11/2013) een bijdrage over de **belegering van Antwerpen**, met bijzondere aandacht voor de militaire operaties in en rond Temse.

Mijn eigen boek over de **gebroeders Van Raemdonck** (*Terug naar niemandsland. De geschiedenis van de gebroeders Van Raemdonck: mythe en werkelijkheid*) (her)verschijnt in december. De uitgave zal nieuwe gegevens bevatten dankzij recent vrijgegeven archieven, uitdieping van bestaande archieven en actualisering t/m 2013. Ook het beeldmateriaal is uitgebreid.

Ook de **tentoonstellingen** zullen een hoofdrol spelen. Er zijn er ons al verscheidene bekend, maar we citeren er slechts één: de zomertentoonstelling 2014 van de **beheerraad** van het **Gemeentemuseum**, getiteld **Het culturele leven in Temse in W.O. I**, een expo die aansluit bij het boek dat **Toon Brijsinck** daaromtrent publiceerde in 2008.

Daarnaast hebben ons al echo's bereikt over **voordrachten, theatervoorstellingen, concerten...** naast **uiteenlopende initiatieven** van het verenigingsleven en particulieren. Onder de scholen beet **Basisschool Velle** de spits af. Voor het lopende schooljaar koos zij als thema **Velle (te) Vrede**.

Wordt (te gepasten tijde) vervolgd.